

Nieuwsbrief november/december 2017

Kerstgedachte 2017.

Kerstfeest, het geboortefeest, voorafgegaan door een tijd van verwachting, advent.

Hoe brengen wij die tijd door, die tijd van uitzien naar. En waar zien wij naar uit. Zien we uit naar de dagen van licht, gezelligheid en tijd voor elkaar? Of zien we uit naar de tijd dat het voorbij is, omdat deze dagen ons zo herinneren aan de pijn die we hebben geleden, het gemis dat we ervaren?

Als we de komst van de Heer verwachten, wat verwachten we dan eigenlijk? Of zoals een gezang zegt: 'Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor.....' Waarop dan? Dat wordt in dit gezang ook niet duidelijk. Dan alleen dat we Hem uiteindelijk lof toe zullen zingen.

Er worden wel wat acties van de mens verwacht die het mogelijk moeten maken de Heer te ontmoeten: Maak van je hart de kribbe. Slecht = maak effen, de hoogte tussen God en jezelf. Blijf bidden en waken. Want doe je dat niet, dan zal ontmoeting met de Allerhoogste uitblijven. Dat is wat anders dan uitzien naar sfeerverlichting en gezelligheid.....of toch ook niet?

Want inderdaad..... het is ook tijd voor elkaar maken, elkaar aandacht geven, recht zetten wat wellicht krom was, heuvels slechten die het zicht op elkaar belemmeren, blijven waken voor en werken aan dat Gods bedoeling met de mens en de wereld tot betekenis, tot z'n recht komt. Dan staan de kerstboom, de gedekte tafel en het glas wijn in dienst van. Dan zijn het rituelen geworden die bijdragen aan Gods koninkrijk. Maar daar moeten we ons dan wel van bewust zijn.

En dat bewustzijn is ons al meegegeven door de profeet Micha. God vraagt geen grote offers. God verwachten en Hem tegemoet treden vraagt om iets anders. In hoofdstuk 6 vers 8 kunnen we dat lezen: Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig (welwillend) te wandelen met uw God.

Als we de komst van Heer verwachten tijdens de advent en Zijn komst gedenken met kerst, ook in 2017, dan is dat waarop we ons moeten voorbereiden en wat we moeten vieren. Op de komst van Hem en die leefde uit dat Woord: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Als we in die relatie staan tot God en tot elkaar, dan krijgt advent, dan krijgt Kerst zin en betekenis.

Daar gaat een enorme zeggingskracht van uit, of zoals ik een emeritus predikant onlangs hoorde zeggen: Er is geen groter kracht dan Micha 6 vers 8.

College van Bestuur

Kees van Dis, voorzitter

Schoolfruit

Voor het tweede jaar op rij is het ons gelukt om een Europese subsidie binnen te krijgen voor de gratis levering van schoolfruit en -groente. Dit betekent dat u uw kind t/m 20 april 2018 elke donder- en vrijdag geen pauzehapje meer mee hoeft te geven. Tot die tijd zullen wij op beide dagen schoolfruit en -groente uitdelen. Samen met u willen we de kinderen leren dat een gezonde levensstijl altijd begint bij jezelf.



Veilig verkeer



Misschien is deze krijttekening u de afgelopen weken opgevallen. Hij staat op ons schoolplein en is neergezet om de kinderen (en u!) te attenderen op het belang van goede zichtbaarheid in het donker.

Weet u of de fietsverlichting van uw kind in orde is? Controleer het direct! Opvallen in het verkeer is namelijk van levensbelang.

Sinterklaas

Op vrijdag 1 december a.s. is Sinterklaas bij ons op school geweest. Het was een gezellige ochtend. Vanaf groep 5 maken de kinderen surprises en gedichten voor elkaar. Vele mooie werkstukken hebben we weer langs zien komen. Hopelijk komt de Goedheiligman ons komend jaar weer verblijden met een bezoek.



Kerst



Op donderdagavond 21 december a.s. houden we de kerstviering in De Meulvliet. Dit jaar zal dit gebeuren m.b.v. een kerstmusical die door de teamleden wordt opgevoerd. Aangezien niet alle ouders/kinderen tegelijkertijd in de zaal kunnen, zullen we de musical twee keer opvoeren. U hebt een uitnodiging ontvangen met daarop het tijdstip waarop u wordt verwacht. Tijdens de opvoering is het belangrijk dat u naast uw kind gaat zitten, zodat de rust in de zaal wordt behouden.

Schoolfoto's

Heeft u de schoolfoto's al besteld?

Ouderraad

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. De ouderraad vergadert maandelijks en helpt het schoolteam bij het organiseren van allerlei activiteiten (bijv. Sinterklaas, Kerst, voorleesontbijt, Regenboogdag, etc). Als u wat minder tijd hebt, maar soms wel iets zou willen/kunnen doen voor de kinderen van onze school, kunt u zich als hulpouder aan melden. Uw naam/gegevens wordt dan door de ouderraad op een lijst gezet. Zij kunnen u dan bellen als ze een keer handen te kort hebben.

Voor zowel ouderraad als hulpouder kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar:

h.vdgriend@vpcotholen.nl



Tijdens een ouderraadsvergadering kwam naar voren dat er via de nieuwsbrief nog steeds geen terugkoppeling naar u had plaatsgevonden over de opbrengst van de projectavond en de verdeling van de opbrengst over de goede doelen. De totale opbrengst van deze avond was: € 1628,07. De ouderraad heeft dit zelf aangevuld tot € 1630,00. Daarnaast is er via acties nog € 84,06 opgehaald voor het sponsorkindje van groep 5 en 6 en € 181,11 voor het kindje van groep 7 en 8. In totaal het mooie totaalbedrag van **€ 1895, 17**. Hartelijk dank! Dit bedrag is met een bepaalde verdeelsleutel verdeeld over de volgende goede doelen: Zending over Grenzen, World Vision, Red een Kind en Woord en Daad.

Luizenouders

De ouderwerkgroep hoofdfluis is op zoek naar nieuwe ouders om de controles op hoofdfluis goed te kunnen uitvoeren. Als u denkt dat u best een half uurtje mee kunt helpen, dan zijn we daar erg blij mee. Geeft u zich dan op door een mail te sturen naar: m.vdkooij@vpcotholen.nl of stuurt u even een appje naar: 06 - 30 14 38 86.



Zichtbaarheidswedstrijd

Onze school doet mee met een zichtbaarheidswedstrijd van Veilig Verkeer Nederland. Van de groepen 1 t/m 4 hebben een aantal kinderen een mooie kleurplaat gemaakt. Groep 5 heeft een groepstekening gemaakt en de kinderen uit groep 7 hebben verschillende vlogs ingestuurd. VVN heeft vele inzendingen gekregen en daaruit keuzes gemaakt. Deze keuzes staan online en nu mogen ouders, opa's en oma's, familie en vrienden gaan stemmen. De inzending met de meeste stemmen wint. Het was best spannend om te wachten of iemand van de Regenboog tussen de keuzes staat, maar.... dat is gelukt!

- Elke Kriesels uit groep 3 heeft een prachtige tekening gemaakt en daar kan op gestemd worden.
- Van groep 7 is er één vlog uitgekozen. Deze staat klaar om bekeken te worden.

Kijk en stem direct via: <https://nl.nl.typeform.com/to/ZLW4i9>

Als jullie allemaal stemmen, dan maken we kans op mooie prijzen. De kinderen die mee hebben gedaan aan de kleurwedstrijd maken kans op o.a. Glow in the Dark-fiets-beads en een lekkere taart voor de hele klas. Groep 7 maakt kans op een professionele workshop Lipdub.

De kinderen en natuurlijk de juffen en de meesters vinden het ontzettend fijn als jullie stemmen. Jullie mogen de link door sturen naar iedereen die ook wil stemmen. Helpen jullie ons om de meeste stemmen te krijgen? Er kan **tot uiterlijk 21 december** gestemd worden. Stemmen jullie mee?

Belangrijke data

21 december	's Avonds kerstviering in De Meulvliet
22 december t/m 5 januari 2018	Kerstvakantie
9 januari	Luizencontrole
11 t/m 26 januari	Cito M-afnames. Houd u s.v.p. rekening met het maken van afspraken bij de tandarts, o.i.d.

15 januari	Afname van de NSCCT in groep 7
17 januari	Leerlingenraad (12:30 - ca. 13:00 uur) voor de leerlingen die door hun klas zijn uitgekozen
25 januari	Studiemiddag: De leerlingen zijn om 12:00 uur uit.
26 januari	Inloopochtend tussen 08:20 en 08:40 uur. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind. Om 08:40 uur kunt u samen met andere ouders en de directeur informeel een kop koffie /thee drinken in de grote hal van de school.
31 januari	Studiedag: de leerlingen zijn de hele dag vrij.



Fijne kerstdagen en een goed 2018!